

# – HOUD VOL –

VERENIGING VOOR JONGEREN – APR 2020 – GKV DE AKKER

Jullie hebben net een filmpje gezien, hier werden een aantal bijbelversen voorgelezen. Namelijk Hebreëen 12:1-3 Romeinen 8:37 en filipenzen 3:20. In het filmpje zijn wat andere bewoordingen gebruikt dan in de bijbel (in gewone taal). Wij hebben er een aantal vragen bij, waar je met elkaar of voor jezelf, over kunt nadenken.

Hebreëen 12:1-3

*Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon. Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden, heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden, en niet opgeven.*

\* In de tekst hierboven zie je staan dat er veel mensen uit de bijbel zijn met een groot geloof. Ken jij er daar een paar van. Geef een paar voorbeelden.

\* welke van deze personen is jouw geloofsheld? En waarom? wat kun je van hem of haar leren?

\* wat voor valkuil had jouw geloofsheld? Als ik aan Mozes denk, denk ik ook aan de fouten die hij maakte in de woestijn, waardoor hij het beloofde land niet binnen mocht gaan. Toch wordt hij in Hebreëen 11 genoemd als iemand met een 'groot' geloof. Wat is jouw valkuil in je geloof?

\* Vertrouw jij op God? Of vind jij dat wel eens lastig? wat doe jij om op God te blijven vertrouwen?

### Romeinen 8:36-39

*In de heilige boeken staat: 'Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.' Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding en Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons.*

\* Ons geloof kan op de proef worden gesteld. Is dat bij jou wel eens gebeurt? En hoe ging je daarmee om?

\* Er staat hier dat door Jezus' dood en opstanding God laat zien dat hij van ons houdt. En dat niets dat kan veranderen. Een virus dus ook niet. Vind jij dat ook? En waarom? Is God nu ook dichtbij? We kunnen niet naar de kerk?

### Filipenzen 3:17-21 (bijbel in gewone taal)

*Vrienden, jullie moeten allemaal mijn voorbeeld volgen. En kijk ook goed naar de mensen die al leven zoals ik. Ik heb het jullie al vaak gezegd en nu zeg ik het zelfs met tranen in mijn ogen; christenen die niet willen lijden, zijn vijanden van Christus. Voor hen komen eten en drinken op de eerste plaats. Ze zijn trots op de dingen waarvoor ze zich moeten schamen. Ze kiezen voor het aardse leven. Maar uiteindelijk zullen ze gestraft worden. Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want wij verwachten uit de hemel onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze zwakke lichamen veranderen, hij maakt ze zo schitterend als zijn eigen hemelse lichaam.*

\* wat bedoelt Paulus hier met 'Christenen die niet willen lijden, zijn vijanden van Christus'?

\* Maak jij je zorgen over je toekomst, door corona? Misschien is het spannend of je vader of moeder werk blijft houden, of is er iemand ernstig ziek? Of vind je het lastig om je aan de corona maatregelen te houden, waardoor je niet zomaar naar je vrienden kunt? Hoe kun je dan toch volhouden!?

### Opdracht

Zoals jullie wel weten, zijn er veel mensen alleen thuis. Ze mogen niet uit huis omdat ze meer risico lopen omdat ze oud zijn of al ziek zijn. Probeer iets kleins te doen voor deze mensen. Stuur ze een kaartje, zodat degene het (alleen) thuis zijn beter kan volhouden.

