

Verwerking bij zondag 13 december 2020 om 14.30

Kijk het volgende filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=oZ64watwqEM>

Weet jij het antwoord op de laatste vraag?

Tip lees genesis 3:15 Weet jij over wie dat gaat?

Je weet vast wel dat het heel moeilijk is om geen verkeerde dingen te doen? Het is moeilijk om te luisteren naar je meester of juf, om het werk te doen wat moet. Of om aardig te doen tegen dat ene jongen of meisje in de klas die je eigenlijk niet zo mag. Om te luisteren naar je ouders als ze zeggen dat ze niet willen hebben dat jij met iemand buiten wil spelen vlak voordat je naar de kerk moet.

Dat komt door de zondeval. Wij vinden het erg moeilijk om naar God te luisteren en te doen wat Hij zegt. Daar gaat het vooral in de preek over. Daarom hebben we de persoon uit Genesis 3:15 nodig. Weet jij al over wie het gaat? We gaan bijna denken aan zijn feest. We leven in die verwachting. Het is namelijk adventstijd – dat betekent dat we leven in verwachting.

Eigenlijk is adventstijd net zo iets als uitkijken naar het Sinterklaasfeest of je verjaardag. Je bent er vol van en wilt er het liefst de hele tijd over praten en het lukt bijna niet aan wat anders te denken. Zo proberen we ook naar het kerstfeest uit te kijken! We verwachten onze Redder als klein baby'tje en zijn God daar dankbaar voor. Zonder de Here Jezus kunnen wij niet. Want zelf willen en kunnen we alleen maar verkeerde dingen doen.

Dit liedje gaat er nog over:

<https://www.youtube.com/watch?v=JGGLgFJwPpk>