

Vanmiddag gaat het in de kerk over ‘Wie wil je zijn?’ Misschien wil jij wel Piet zijn of Sinterklaas of een voetballer of iemand die je heel goed vindt zingen. Maar de dominee bedoelt nu wie je wilt zijn voor God? Wie wil jij zijn voor God.

Wij kunnen onszelf leren kennen op drie manieren, uit de wet, het evangelie en in Christus. De wet heb ik hieronder in makkelijke woorden staan. Lees het maar eens.

De tien geboden, de tien regels, die God aan Mozes gaf.

1. Je bent een schepsel van God, Hij heeft je gemaakt, hou het meest van Hem. God houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader zijn. Probeer te doen wat Hij van je vraagt. Er zijn veel leuke dingen in ons leven: Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, muziek, sport. Ook moeten we naar school, en grote mensen moeten naar het werk. Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt. Niks mag God in de weg staan.

2. Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als vloek. Gebruik de naam van God met eerbied.

3. We hebben het altijd zo druk overal mee. 1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag. We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen, maar ook tijd om aan God te denken.

4. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor de andere mensen om je heen. Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.

5. Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen. Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er veel door stuk maken.

6. Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw blijven. En niet degene van wie we houden ongelukkig maken, door verliefd te worden op een ander.

7. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen, geen geld of andere dingen.

8. Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over andere mensen.

9. Wees trouw aan de mensen van wie je houdt.

10. Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent. Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn op andere mensen en kinderen.

Moeilijke regels he? Wij als grote mensen vinden ze ook moeilijk en doen het ook nog vaak verkeerd. Zelfs in de Bijbel staat dat wij het niet goed kunnen doen, dat wij het altijd verkeerd doen. Maar hoe zit dat dan?

Nou dat staat in het evangelie. Het evangelie is de Bijbel en het betekent ‘blijde boodschap’. Ik wordt er niet blij van dat er in de Bijbel staat dat ik het nooit goed kan doen als het om de wet gaat. Maar gelukkig staat er in de Bijbel dat als wij vergeving willen vragen, ons geloof in God genoeg is om gered te worden.

Dat brengt mij bij het laatste punt. Wij kunnen onszelf leren kennen in Christus. De Here Jezus is voor ons gestorven en ook weer opgestaan. Hij heeft onze straf al gedragen. En als we dat geloven

en onze verkeerde dingen aan de Here God vertellen en het écht proberen niet weer te doen, dan worden wij gered door de Here Jezus.

Nou wie wil jij zijn voor de Here God? Wil jij proberen om je aan de wet te houden omdat de Here Jezus voor ons is gestorven? Of wil jij je best daar niet voor doen?

Als wij in de Here God geloven zegt God tegen ons: 'IK HOUD VAN JOU!'
In het volgende bestand staat nog een leuke opdracht met een happertje. Ga maar eens kijken.