

Zondag 3 januari 2021 --- De Here is Koning en Christus opent een nieuw hoofdstuk.

Hoe wil jij dit jaar beginnen? Wil jij met God bezig zijn? Wil jij je leven op hem bouwen? Misschien ken je het liedje van 'Oke4kids' van de cd 'Goed gestemd wel', Het heet een 'wijsman' Hier staat de link: <https://www.youtube.com/watch?v=qY5hVONDonc> Luister het lied maar eens.

OPDRACHT ONDERBOUW

Nodig:

- * 2 ovenschalen (of 1 en doe het om de beurt)
- * een klinker of baksteen of een bouwplaat van duplo of lego
- * Zand
- * water
- * houten blokken of iets anders waar je mee kunt bouwen

Opdracht

1. Leg in de ene schaal de steen en vul de andere met zand
2. Bouw in beide schalen met losse blokken van hout o.i.d. een huis
3. Giet nu water in de schalen
4. Op welke ondergrond blijft je bouwwerk stevig staan?

OPDRACHT BOVENBOUW

Nodig:

- * 2 ovenschalen (of 1 en doe het om de beurt)
- * een klinker of baksteen of een bouwplaat van duplo of lego
- * Zand
- * Een spel jenga of kapla

Opdracht

1. Leg in de ene schaal de steen en vul de andere met zand
2. Speel nu het spel Jenga in beide schalen een keer.
3. Welke invloed had de ondergrond op het spel? Of in welke schaal was het moeilijker om het spel Jenga te spelen?

Nou zijn jullie erachter? Op welke ondergrond kun je beter een huis bouwen? Ik zou mijn huis het liefste op een stenen ondergrond bouwen. Jullie?

De dominees preken allebei over dat God ook in 2021 weer regeert en alles in Zijn hand houdt. Dus als jij je leven op hem bouwt, bouw jij op een rots. Ga jij dat dit jaar doen? En wie kunnen jou daar bij helpen?