

Zondag 10 januari – De bevrijdende dwaasheid van het evangelie over middelaar Christus

Dominee Storm preekt vanmiddag over zondag 6. Daarin gaat het over Jezus en dat Hij onze redder is.

Er wordt gevraagd waarom onze Redder, Middelaar, een echt mens moet zijn? Dat moet omdat de mensen de zonde in de wereld hebben gebracht (weet je wel, bij de zondeval met Adam en Eva).

Ook wordt er gevraagd waarom de Middelaar echt God moet zijn? Dat is omdat een mens Gods toorn (boosheid) over onze zonde niet kan dragen. En alleen God ons het eeuwige leven kan teruggeven.

Dan wordt er gevraagd wie dan die Middelaar is die écht mens en écht God is? Weten jullie dat? We hebben pas gevierd dat Hij geboren is.....

Hoe weten dat Jezus onze Middelaar is? Juist uit de Bijbel, daarin vertelt God ons dat op heel veel plekken.

Opdracht:

Nodig:

- * Lego, k'nex, duplo (of iets anders om mee te bouwen)**
- * 2 stoelen (of bakken die even hoog zijn)**
- * speelgoed auto**

1. Zet de stoelen ongeveer 1 meter uit elkaar. (God en wij zijn door de zonde ook van elkaar verwijderd. Hoe kunnen we weer bij elkaar komen?)

2. Maak nu van de Lego, k'nex of duplo een brug tussen de stoelen. LET OP! Er moet een speelgoed auto overheen kunnen rijden als je met Lego of duplo hebt gebouwd. (Zonder brug kwam de speelgoed auto niet van de ene naar de andere stoel. Zo komen wij zonder Jezus als Redder niet weer bij God, Jezus is dus onze brug naar God.)

(Heb je nou niet genoeg materiaal om 1 meter te overbruggen, zet dan de stoelen wat dichterbij elkaar.)

Jezus is als een brug over de kloof

0 God houdt ontzettend veel van jou. Toch is er tussen jou en God een kloof. De fouten die je doet staan in de weg om bij God te komen. Het lijkt op die stoelen: jij staat aan de ene kant en God is aan de andere kant.

0 God wil niets liever dan dat je dicht bij Hem bent.

0 Gelukkig heeft Jezus voor een oplossing gezorgd om die afstand te overbruggen. Weet je hoe?

0 Jezus stierf aan een hout, het kruis. zo droeg Hij de straf die jij eigenlijk hebt verdiend. Zoveel houdt Hij van ons! (eigenlijk is het kruishout, onze brug)

0 Als je Hem daarvoor bedankt vergeeft Hij jou. God ziet jouw fouten niet meer, Jezus heeft de straf al gekregen, en jij mag nu bij Hem komen. Het kruis lijkt op een brug van jou naar God.

0 Gods vijand is niet meer de baas in je leven. Je kunt het beeld van het spel gebruiken bij de uitleg:

De haaien proberen je te bijten als je in de zee terecht komt. Zo wil Gods vijand jou ook altijd te pakken nemen en jou dingen laten doen die je pijn doen en verdrietig maken. Als je gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan is het kruis als een brug, waardoor je veilig kunt oversteken. Zo kom je dichtbij God en daar is het fijn. God wil als de liefste Vader voor je zorgen. Je mag nu voor altijd (dat is voor eeuwig) met Hem leven.

