

Het verhaal waar vandaag de preek over gaat van dominee Storm.

Maria giet olie over Jezus' voeten

Het is druk in het huis van Marta en Maria en hun broer Lazarus. Jezus en zijn vrienden zijn op bezoek. En er zijn een heleboel andere mensen uit het dorp gekomen. Het is feest. Marta loopt langs de mensen met grote schalen en kruiken. 'Iemand nog wat drinken?' vraagt ze. 'Iemand nog een schapenkluifje of een stuk brood?' Hé. Wacht even. Waar is Maria eigenlijk? Waarom helpt ze niet mee? Maria staat achter het huis onder de vijgenboom. Ze heeft een kruikje in haar hand. Een kruikje met olie. Het is geen gewone olie. Niet de olie die je door het eten kunt doen. Nee, dit is een soort parfum, die heel lekker ruikt en die heel duur is. Met het kleine beetje olie dat Maria heeft kun je bijna een huis kopen, zo duur is het. Dit is het soort olie dat je bewaart voor een heel bijzonder moment. Het is het soort olie dat je over het hoofd giet van iemand die koning wordt. Het is het soort olie dat je gebruikt voor iemand die net gestorven is. Maria slikt. Ze is blij en verdrietig tegelijk. Ze is blij omdat Jezus er is. Jezus, de beste vriend die ze ooit gehad heeft. Jezus, de man die haar broer weer levend gemaakt heeft. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat Jezus koning moet worden. Maria vindt dat ook. Jezus zou een goede, eerlijke koning zijn, de beste koning die Israël ooit gehad heeft. Maar Maria weet ook dat er mensen zijn die niet van Jezus houden. Die vinden dat Jezus dood moet. 'Het is niet goed dat Jezus zoveel wonderen doet,' zeggen ze. 'Straks gaat iedereen nog in Hem geloven.' Stel je voor dat die mensen doen wat ze zeggen. Stel je voor dat ze Jezus gevangen zullen nemen, en dat ze hem echt dood willen maken... Maria moet er bijna van huilen. Ze slikt haar tranen weg. En dan loopt ze weer naar binnen, het huis in, waar iedereen vrolijk zit te eten en te praten. Ze wringt zich tussen alle mensen door naar Jezus toe, met het kruikje in haar hand. Als ze bij Jezus is, breekt ze de hals van het kruikje af en ze giet de olie over Jezus' voeten. Niet maar een druppeltje, maar de hele fles. De hele kamer ruikt naar parfum. De mensen stoppen met praten. Ze kijken allemaal naar wat er gebeurt. 'Wat doet Maria nou!' fluisteren ze. 'Gooit ze zomaar die dure olie weg?' 'Ze doet net of Jezus koning wordt!' Maria knielt voor Jezus neer. Ze maakt haar lange haar los en droogt Jezus' voeten ermee af. Judas, een van Jezus' leerlingen, wordt er boos om. 'Wat zonde van die dure olie,' zegt hij. 'Maria, je had dat kruikje beter aan mij kunnen geven. Dan had ik het kunnen verkopen en dan hadden we het geld aan de arme mensen kunnen geven.' 'Laat Maria met rust,' zegt Jezus. 'Ze moest dit doen. Maria heeft laten zien wat er binnenkort zal gebeuren. Ik zal sterven, en dan zullen jullie ook olie over mijn lichaam gieten. Er zullen altijd arme mensen zijn aan wie je geld kunt geven. Maar Ik zal er niet altijd zijn.' Jezus geeft Maria een hand, en Maria staat op. Ze veegt haar tranen weg. Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ze heeft in ieder geval laten zien hoeveel ze van Jezus houdt.

Opdracht onderbouw

Een flesje olie

Maria heeft een flesje met heerlijk ruikende olie voor Jezus bij zich. De kinderen maken van karton een flesje dat lekker ruikt.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een kartonnen bord of stevig papier.

En verder:

- een watervaste stift

- parfum, aftershave of geurolie

- versiersels zoals diamantjes, washitape, en confettirondjes

- lijmstiften

Vooraf:

- Teken de vorm van de fles op de kartonnen bordjes.

Aan de slag:

- Geef elk kind een kartonnen bordje met de vorm van de fles erop.
- De kinderen knippen de fles uit of de fles wordt voor de kinderen uitgeknipt.
- De kinderen spuiten een beetje parfum of aftershave op de fles en laten het even indrogen.
- De kinderen versieren hun lekker ruikende fles naar eigen inzicht.

Sturen jullie de foto's van jullie werkje(s) naar mrozemuller@gkvvroomshoop.nl

Opdracht bovenbouw

Aan tafel

Tijdens een feestelijke maaltijd giet Maria olie over de voeten van Jezus. Naast Jezus en Maria zijn er nog meer mensen bij de maaltijd. Zij zien het gebeuren. Wat zouden zij hebben gedacht, gezegd of gedaan? De kinderen denken hier in deze werkvorm over na.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad
- een pen of een potlood
- een bijbel (Johannes 12:1-8)

En verder:

- kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:

- De kinderen schrijven in de zes praatwolken wat die persoon heeft gezegd of zou kunnen hebben gezegd: Jezus, Maria, Marta, Lazarus, Judas, een gast aan tafel.
- Eventueel lezen de kinderen het bijbelverhaal nog eens goed door voordat ze de praatwolken invullen.
- De kinderen kleuren de plaat.

Het werkblad is een aparte download op de site.